

LMHC heren overtuigend kampioen!

*bevestigde
Courant*

april 1903

Vorige week heeft u al kunnen lezen dat de kampioenskansen en de daarbij behorende promotie naar de hoogste afdeling van de Hockeybond voor de LMHC-heren 99% waren.

Nu, die laatste 1% is zondag j.l. ook veroverd. Door zelf van het lastige, voor tegen-degradatie strijdende Leonidas te winnen, en doordat Schaerweyde niet geheel onverwachts bij een andere degradant een punt liet liggen, werd het kampioenschap van de overgangsklasse een heerlijk feit. Dit temeer omdat de Henstra-equipe verleden jaar hetzelfde mocht overkomen.

Een belangrijke zondagmiddag dus. Mooi weer, veel toeschouwers en 2 goed gemotiveerde teams, met elk een eigen belang te verdedigen.

Het bleek (onvermijdelijk) dat ons veld voor Leonidas een paradijs was, want ze hebben daar in Rotterdam zo'n zelfde mat liggen, en zodoende bedienden ze zich van 'lange halen-Rients weer halen'-hockey, door ons zeer eenvoudig verwerkbaar. Helaas werden er gedurende de hele wedstrijd nogal veel strafcorners weggegeven, die door de tegenstander niet konden worden benut.

Al na 10 minuten kon Wouter Eykenhout op een slimme pass van Bob Jan Dietrich vanaf de cirkelrand met een push de score openen: 1-0.

Dit was tevens de ruststand. Na rust een fel strijdend Leonidas, dat bewees dat werklust pas tot doelpunten kan leiden als er ook enige activatie in de hersenen plaatsvindt. Dit was bij ons wel het geval, en nadat een streep uit een strafcorner van H.W. Croll op een Rotterdams voetje was beland, mocht ex-Leonidas playson Hein Dungelman, nadat iedereen hem met aanmoedigen nóg zenuwachtiger had gemaakt dan hij al was, de strafbal verzilveren: 2-0. Leonidas probeerde nog wat, maar dat mocht niet baten, en zodoende bleven de punten in Oegstgeest.

Even moest er nog gewacht worden

op de uitslag van de concurrent, en pas nadat bekend was dat deze een punt hadden laten liggen, konden met 7 punten voorsprong en nog 3 wedstrijden te gaan de flessen champagne open worden getrokken.

Natuurlijk werd dit kampioenschap in 't clubhuis nog uitbundig gevierd, met als hoogtepunt de speeches.

Zeer gewaardeerd van onze zijde was de aanwezigheid van de wethouder, die ondanks 't niet te vermijden rumoer nog enige woorden tot ons richtte. De noodzaak van een kunstgrasveld om als Club voort te blijven bestaan werd door aanvoerder Paul v.d. Meer (ex-Bloemendaal) aan de orde gebracht (het was toen even muisstil), waarna de boel weer op gang kwam.

's Avonds werd het feest in intiem gezelschap nog verder voortgezet en zo werd een fantastische zondag afgesloten.

We hopen dat u de laatste 3 wedstrijden thuis, waarvan a.s. zondag om 14.45 uur tegen FMHC, nog zult kunnen komen, want wij blijven natuurlijk tot op de bodem gaan, en zijn zeker niet van plan om nog punten in te gaan leveren. Tot zondag.

Huidige stand

1. Leiden (kampioentje) 19-30
2. Schaerweyde 19-23
3. Venlo 19-23
4. Breda 18-20