

Het is gebeurd....

Dankzij een 1—2 zege in de uitwedstrijd tegen HGC is Leiden kampioen van de overgangsklasse A geworden, waaraan verbonden de automatische promotie naar de eerste-klasse.

Er heerste een echte derbysfeer op de Roggewoning te Wassenaar. Er waren spandoeken en het „puik der kelen” — de belangstelling was enorm — brulde de Leidse hockeyploeg de eerste klasse in.

De eerste helft bood een afwisselend spelbeeld met dominerende verdedigingen. Uit een strafcorner, genomen door Krol, ontstond het eerste doelpunt, want B. van den Bosch rondde de voor het HGC-doel ontstane scrimmage doeltreffend af. Leiden, enigszins bevrijd van het nerveuse gevoel, werd daarna iets sterker, maar kon haar overwicht niet in meerdere doelpunten tot uitdrukking brengen. Tenslotte ontworstelde HGC zich aan de druk en bouwde op haar beurt snelle en gevaarlijke aanvallen op, uit een waarvan bijna een doelpunt ontstond. Er werd echter voor een overtreding in de cirkel gefloten en de daarop volgende strafcorner werd door HGC gemist.

Na de hervatting ontstonden spectaculaire momenten voor beide doelen. Bij Leiden blonk in deze fase de rustig spelende B. Goslings uit.

Het enthousiasme van de spelers werd af en toe te enthousiast en enerverende momenten, gepaard gaande met valpartijen, waren daarvan het gevolg. Leiden zag de titel dichterbij komen, toen J. van Ravenswaay Claassen uit een strafcorner de stand op 0—2 bracht. Maar voor het zover was moest er nog heel wat HGC-tegenstand overwonnen worden. Want de thuisclub beef fel van zich af en kwam door een schitterend doelpunt van rechtsbuiten Hendrikse op 1—2. Maar Leiden rook de winst en fraaie solorushes van Krol en dito voorzetten van Van Ravenswaay Claassen zaaiden paniek in de HGC-cirkel. Toch kwam HGC nog dicht bij een gelijkspel, want toen B. Peters een zeer gevaarlijk balletje van zijn stick liet vertrekken, scheelde het maar een paar centimeter.

Met een strafcorner voor Leiden kwam het einde. Het veld werd overstroomd door de supporters en captain Goslings onder de bloemen bedolven. Leiden was kampioen en eerste klasser....

Na afloop van deze belangrijke wedstrijd volgde een druk bezochte receptie in het Gulden Vlies te Leiden. De voorzitter van de LMHC, de heer J. Heringa, heette in het bijzonder de ereleden en erevoorzitter welkom en complimenteerde vervolgens de spelers van het eerste elftal, van wie speciaal captain Goslings in het zonnetje werd gezet. Vervolgens werd het woord gevoerd door de oud-voorzitter, de heer G. Krol, door de ere-voorzitter, de heer Verhey van Wijk, die eige anekdotes uit de „goede oude tijd” ophaalde, door R. Kruize, voorzitter van de Batavieren en de captain van HHYC, welke vereniging zich de promotie door Leiden heeft zien afsnoepen.

De ereleden boden de spelers van Leiden 1 een kleine herinnering aan.

Aanvoerder Goslings sprak tenslotte een dankwoord. Vele leden van de Leidse en Oegstgeester gemeenteraad woonden de geanimeerde receptie bij.